

Zomertocht RTC – Nico Offerman

 nico-offerman.nl/zomertocht-rtc

ThemeGrill

27 juni
2016



Om weer eens in een ander gebied te rijden kozen we voor de Zomertocht die georganiseerd werd door RTC en we starten in Haarzuilens. De naam Zomertocht was gekozen omdat het na de 21e gereden werd maar de vooruitzichten waren niet best. Op de ochtend zelf koos ik toch voor korte kleding en Rob en Martijn ook maar deden ook een windjack er over en zo gingen we naar de start.

In Het Wapen van Haarzuulen was de starttafel opgesteld en we werden door blijde gezichten ontvangen door de organisatie van RTC, Uiteraard begonnen we met een lekker bakkie koffie en daarna gauw op pad. Het was een rustige tocht dus we zagen geen groepjes om mee te rijden dus gedrieën namen we het fietspad naar de Meern, maar al gauw kwamen er 4 man achter ons aan. met een lekker gangetje reden we zo langs het AC restaurant waar ik de kop overnam van Rob en Martijn en één van de aanklammers kwam naast mij rijden. Ik fietste niet op mijn Merida maar op een Red Bull die ik ging testen voor DeLem gelukkig zag ik op internet dat Red Bull de voorloper was van Rose dus wat kon er gebeuren? uiteraard had ik alle maten overgenomen van de Merida maar toch! het fiets toch even anders ik moest toch wennen aan deze fiets maar al snel bereikte we Nieuwegein. Het leuke van de route was dat deze door de straat van mijn dochter ging en bij de start had ik een seintje gegeven dat we er om 08:45 uur langs zouden rijden. maar voor dat we daar waren reden we nog door een bos en in één van de laatste bochten was het behoorlijk glad ik ging aardig driften in de bocht maar liet de fiets goed doorrollen en achter mij **Pats Boem** één van de aanklammers lag op de grond een behoorlijke schaafwond tot gevolg. Uiteraard stopte we ook en gelukkig ging het gauw goed, omdat mijn Dochter met familie verderop zouden staan gaven wij aan iets verder te rijden en ja hoor daar stonden ze dan Mijn Dochter, Schoonzoon, Dennis en Brent en met gejuich werden we ontvangen. Brent begreep niet waar zijn opa ineens vandaan kwam en was zeer verbaasd. na wat foto's en en handen schudden moesten we weer verder en kreeg Brent weer wat lef "Dag opa" hoorde ik nog "Dag opa" nou ik zou hem morgen immers weer zien voor zijn verjaardag, dus



hup weer verder. Inmiddels waren de 4 aanklampsers ons voorbij gegaan dus wij er achter aan pff we moesten flink aan de bak en pas over de brug van Vianen sloten we aan en op dat moment ging het los en met 40 km p/u gingen de aanklampsers aan kop. Martijn keek eens naar ons om van "dit gaat lekker" en de volgende ging op kop en zeker zo hard waarop er één moest afhaken maar die hoorde zeker niet bij de andere drie in ieder geval bekommerde ze er zich niet om. en Hop de volgende ging op kop en zo bleef het tempo er goed in. net dat ik bedacht dat wij aan de beurt



kwamen splitste de route zich en het bleek dat de aanklampsers voor de 110km gingen met een bedankje gingen wij gedrieën verder op de 150km route. het ging goed maar iets minder hard we bleven 36 – 38 kop over kop gaan en ieder deed zijn werk, zo haalde we wel wat wielrenners in maar niemand kwam achter ons aan. tot dat we bijna bij Leerdam waren en een tractor had daar de hele weg nodig maar er was toch een Berm daar kan je ook fietsen. ik haalde een wielrenner net een mooi Raboshirt netjes links in maar hij focuste zich op de tractor en schrok behoorlijk van mij. en vloekend en schelden kwam hij even vertellen dat ik iets fout deed? ik liet dat maar zo en we trokken er weer stevig aan en in onze kielzog de Raboman hij bleef netjes achter ons en profiteerde zo kilometers lang van ons, net tot ik hem wilde vragen om ook mee te werken kwam hij door een oversteek van een drukke weg in eens voor ons. Rob haalde hem netjes links in en weer schrok onze Raboman en ook Rob deed niets verkeerd, toen ik hem inhaalde heb ik maar even geroepen dat ik links voorbij kwam. Op naar Geldermalsen en dit dorpje (of stad) lag op 75 km dus we hadden zin in koffie dus wij het centrum in, met een bedankje reed onze Raboman alleen verder. op het terrasje zat het lekker en de koffie smaakte goed, Rob en Martijn hadden ook nog appeltaart maar dat durfde ik niet aan tijdens een andere toertocht was ik daar behoorlijk ziek van geworden en daarom paste ik dit keer.

Zo de koffie was op en nu weer op de fiets, ik had wel spit dat ik geen windjack had aangedaan de wind was nu fris en ik bezweet dus maar weer goed doortrappen om warm te worden. weer gingen we kop over kop maar nu met flinke wind tegen we konden het wel rond de 35 km p/u houden en zo kwamen we weer op de route waar ook de 110 km weer op uit kwam, wel zo gezellig maar geen groep die onze snelheid had dus even profiteren was er niet bij. zo stoomde we weer naar de brug van Vianen en uiteraard deed deze behoorlijk pijn we hadden er dan ook al weer 120 km op zitten. verder hebben we ook niet zo veel op de natuur gelet de finish was het enige wat telde. Rob pufte zelfs en Martijn keek aardig boos, ook ik had pijn in de benen maar kon aardig door trappen en zo bedacht ik dat ik er nog wel even een sprintje uit kon persen en tot mijn verbazing kwam Rob gelijk weer in mijn wiel Rob had een Gelletje weg zitten werken en kreeg weer benen zo kwamen we Haarzuilens weer binnen rijden en op het moment dat we de fiets parkeerde om de welverdiende koffie te gaan nuttigen gingen de wolken open en kwam er een flinke plensbui. Beter hadden we het niet kunnen treffen en in het restaurant kwamen wij tot de conclusie dat het een mooie tocht was en dat was het ook ☺ maar of de volgende tocht ook zo hard gaat?? dat ga ik niet beloven.

m 4:41:26 329m

Beweegtijd

Hoogte

3.180 kJ

Gebruikte energie

Gemid.

32,4 km/h

84

3.545

17°C

5.2343

Max.

51,1 km/h

110

Minder